

# BÄSTA FISKET MED BÅTLIV I SÖDRA FLORIDA

Massor av svenska båtälskare åker till Florida varje år. Den södra delen med The Keys är rena tummelplatsen för den som vill vara på, i eller under vattnet. Text & foto: Lars-Åke Redéen



**DEN SOM VILL** ha variation på semestern och vara säker på att få uppleva båtliv med sol och värme gör klokt i att ta sikte på Florida Keys. Det är inte någon tur man tar med sin egen båt utan här är det charter och hyrbåt som gäller.

Undertecknad har varit i Florida ett stort antal gånger och kan verkligen rekommendera det för alla båtälskare. The Keys är rena paradiset för alla fiskare, seglare, dykare och naturälskare. Trots amerikanernas enorma förbrukning av bränsle har de stor respekt för naturen och är det förbjudet att skräpa ner

så håller de på lagarna. Annars kan det kosta tusentals dollar i böter.

Kort sagt finns det mesta lätt tillgängligt på The Keys. Det gäller bara att veta vad man vill göra och planera sin semester. Utbudet är dock så stort att man inte behöver ha någon större framförhållning.

De flesta skandinaver flyger direkt till Miami eller Ft Lauderdale, båda på Floridas östkust. Med en hyrbil tar man sig enkelt och snabbt runt i Florida på egen hand, men det finns bussar och andra kommunikationssätt för den som vill åka så.

Båtlivet på The Keys är starkt präglad av sportfiske. På flera platser längs vägen söder ut, ända ner till Key West, ligger sportfiskeanläggningar i toppklass. Den som vill kan hyra en helt egen båt för cirka 10 000 kr per dag beroende på storlek, inklusive besättning och utrustning.

**BÅTAR ATT HYRA** finns hela vägen från klassiska platser som Key Largo via sportfiskemetropolen Islamorada till Marathon och Key West. Under högsäsong är efterfrågan stor, så det kan vara klokt att göra upp hyran



På jakt efter fisk och tvättsvamp vid korallreven utanför John Pennekamp Coral Reef State Park. 40 grader varmt i luften och 30 i vattnet. Längs hela Florida Keys finns det fantastiska möjligheter att uppleva alla sorters båtliv.

dagen innan båtturen. Fångstchanserna är goda och båtarnas besättning är vana att leta rätt på fisken.

Betydligt billigare är det att följa med en stor turbotur ut och fiska. Cirka 50 USD för 4-5 timmars fiske är mindre än en tiondel vad det kostar att hyra en egen båt samma tid. Ett bra ställe är Robbie's Marina i Islamorada.

Vi fick en hel del fisk när vi var ute på sjön med en av Robbie's båtar. Framför allt snappers i fin storlek. En tjej på båten fick efter lång kamp upp en vilt sprattlande barracuda på över 1 m. En fångst att vara nöjd med!

Ännu häftigare kamp blev det när en manlig fiskare fick en rejäl tonfisk på kroken. En mycket fin matfisk som han var helnöjd med. Den som vill kan ta med fångsten hem eller - vilket vi föredrar - ta med den till en restaurang och få den tillagad.

**FISKET ÄR DOCK** inte den enda formen av båtliv. Vi kan verkligen rekommendera en tur ut på havet för att titta närmare på Floridas enorma korallrev. Vid Key Largo ligger John Pennekamp Coral Reef State Park, en statligt skyddad miljö där det finns möjligheter att

hyra kanoter och segelbåtar eller följa med en större glasbottenbåt ut till reven.

En tur med en glasbottenbåt kostar cirka 25 USD och tar 2,5 timme. Färden ut går genom täta mangroveträsk och några sjömil utanför kusten ligger ett enormt korallrev. Möjligheterna är stora att få se sköldpaddor, massor av färgglada fiskar och hajar under båtens botten. Allt avnjutet i en luftkonditionerad, iskall båt på amerikanskt vis, om man inte - som vi - föredrog att avnjuta turen på däck.

Vi har även testat ett betydligt lugnare ☺



Solnedgång i Key West. En klassisk turistbild.



En barracuda på 1 m blev den här tjejen's fångst ombord på en av båtarna från Robbie's Marina i Islamorada. Fisken bjöd på rejält motstånd.



Ekokajaking med Bill Keogh är en upplevelse riktigt nära naturen. Bill är uppvuxen och studerade i Maine i nordöstra USA, men flyttade till den lilla ön "No Name" i Florida 1980 och har stannat kvar. Han lever ett skönt liv med egen verksamhet och ett stort miljöengagemang. Det är en av anledningarna till att han valt att hyra ut kanoter i stället för motorbåtar. Vattnen vid No Name är väldigt grunda med massor av liv överallt tack vare tidvattnet där mexikanska gulfen möter vatten från andra hållet.

båtliv i Florida. Big Pine Kayak Adventures arrangerar enkla men fina kanotturer längs de grunda vattnen inne i träskan mer söderut på The Keys. Med kajakerna tar man sig snabbt runt (ägaren Bill Keogh bogserar ut kajakerna till lämplig plats) och får se tvätt-svampar växa vilt i grunda vikar, miljontals grodor som befolkar träskmarkerna och alla sorters fisk.

**KAJAKMANNEN BILL KEOGH** är en fascinerande person med ett stort miljöengagemang. Han lever ett skönt liv med egen verksamhet och mycket miljötänk, vilket är en av anledningarna till han driver verksamhet med kanoter i

stället för bensintörstiga speedboats.

Tänk på att ta med rikligt med vätska och solskydd! Det kan bli oerhört varmt när solen flödar och man sitter i en kajak på ett lugnt hav.

Key West är ett "måste" för alla turister, men också en turistfälla av gigantiska mått. Den som vill kan ta en tur längs de kända gatorna i centrum, där Duval Street är mest bekant.

Det går att hyra både segel- och motorbåtar i Key West. En trevlig utflykt är att följa med någon av de båtar som seglar i solnedgången söder om Key West. Alla gånger vi har varit på plats har det varit fullt med folk på bryggorna, så en plats ombord kan vara ett smart val.

En lite mer udda utflykt i Key West som kan rekommenderas är Mel Fisher Maritime Museum. Det är inte så känt för oss svenskar, men Mel Fishers historia är den amerikanska drömmen personifierad.

**MEL DRÖMDE HELA** livet om en enorm skatt i det spanska fartyget Nuestra Señora de Atocha som sjönk 1622. Efter ett enormt arbete under många år där Mel förlorade både en son och en sondotter lyckades skattjakten och Mel hittade en skatt värd 500 miljoner USD. Staten krävde först 35% av värdet, men efter ett utslag från USA:s HD fick Mel behålla alltihop. ☺