

ALLTID SKYDDAD HAMN PÅ SKÄRGÅRDSÖN MÖJA



Under ett par blåsiga dagar under högsommaren besöker Båtliv Möja i Stockholms mellersta skärgård. Vi lägger till i den för sydliga vindar välskyddade men ganska okända hamnen på Möjas norra sida, Långvik. Text & foto: Anders Sellin

EFTER EN PROMENAD på cirka 5 km längs vägen söderut från Långvik når vi själva hjärtat av Möja, byn Berg. Här finns all möjlig service såsom året runt öppen Konsumbutik, Möja Wårdshus, Möja krog eller Pärlan som den numera heter, pizzeria, fiskrestaurangen Olsson & Jernberg samt sist men inte minst ett bageri med försäljning på Wårdshuset. Här bor dessutom de flesta av de 300 bofasta som bor på och omkring Möja.

I Berg träffar vi en av Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän för området, Kalle Sundberg. Vi ber om lite tips inför vår fortsatta utforskning av Möja och dess skärgård.

– Jag kan omöjligt rekommendera någon speciell naturhamn för det finns så många, säger Kalle. Hur många båtar det än blir så är det aldrig trångt i den här skärgården.

Möjaskärgården sträcker sig dessutom

från skyddad mellanskärgård ut till oskyddad ytterskärgård så oberoende av väder kan man alltid ligga bra här för natten.

– Men viken vid Ostholmen, sydost om Berg, är en välkänd vik. Kanske mest för att här är det nära till Skärgårdsstiftelsens mycket kända och populära bastu. Söder om Ostholmen ligger Granholmen, en mycket fin och välskyddad naturhamn även den och där många båtar går in. Seglar man in i Sillsundet, strax norr om Ostholmen, har man i princip obegränsat med fina naturhamnar lite överallt och mitt i Sillsundet ligger det en öppen bod man kan nyttja. Den har fyra kojplatser och kan inte bokas. Mestadels utnyttjas den av kanotister som paddlar förbi.

OMEDELBART SÖDER OM Berg ligger Kyrkviken, den största och mest välkända viken på Möja. Här kan man ligga vid brygga på styrbords-

sidan direkt när man kommer in i viken eller allra längst in i viken, innanför alla de privata bryggorna. Det är nära till affären i Berg, Wårdshuset och annan service men bryggan blir snabbt full och normalt är det svårt att hitta en plats här.

Tillsynsman Kalle håller med om att på själva Möja är det lite ont om gästplatser.

– Visst är det så men det finns alternativ som inte är lika kända som Kyrkviken. Det pågår även ett EU-projekt kallat ”ö till ö” och som ska se över möjligheterna till fler gästplatser i Långvik, berättar Kalle.

Efter en kopp kaffe i Berg vänder vi åter mot Långvik och på vår vandring norrut passerar vi de små och enkla gästhamnarna som Kalle just berättat om. Löka, 1 km norr om Berg, har ett tiotal platser vid en grönmarkerad brygga om styrbord precis när man kommer in förbi piren. Här ligger man med eget

Gästbryggan vid Långvik på norra Möja har ett tiotal platser. Här finns en bensinbrygga och en sommar öppen konsumbutik. Vill man gå ner till Berg där restaurangerna ligger har man en 5 km lång promenad framför sig.



ankare. I närheten ligger, lite förvånande, en strutsfarm. Skolan på Möja ligger också vid Löka, här går 23 barn i skolan i årskurs ett till nio.

Ytterligare 2 km norrut ligger Rams-mora där det också finns en gästbrygga precis innan man kommer in i hamnen där de privata bryggorna ligger, på babords sida. Här finns bojar och här har man nära upp till restaurangen Wikströms fisk. Den som vill bese skärgårdskonst kan bege sig till Roland Svensson-museet där skärgårdskonstnären verk ger en inblick i skärgårdslivet för inte alltför länge sedan.

SIST MEN INTE minst finns en gästbrygga allra längst norrut i Långvik. Vid gästbryggan finns ett tiotal platser, en natt kostar 160 kr och då ingår el, torrtoa och sopstation samt att man kan få duscha på gästhemmet ett par hundra meter söderut. I Långvik finns dessutom diesel o bensin samt en sommaröppen Konsumaffär. Men vill man gå till restaurangerna i Berg är det alltså 5 km att promenera.

Efter en skön promenad är vi tillbaka i Långvik där vi träffar Tomas Brolin och

Carl-Albert Hjelmborn som ligger här med sin Skärgårds 40:a Mariann.

- Det här är en bra lähamn för de kraftiga sydliga vindarna vi har just nu. Vi är på väg hem från Finland och Åbo och ligger lite inblåsta här nu. Men nu har vi bestämt oss för att äta middag på Wikströms fisk som tröst för att vi inte kommer vidare, berättar de.

- Möja är ett klassiskt resmål. För inte så många år sedan seglade vi ofta hit för att vara med på onsdagsdansen på dansbanan strax norr om Berg. Jag bor utomlands nu, då inser man ännu tydligare hur unik Stockholms skärgård är och vilken otrolig förmån det är att kunna utnyttja den. Dessutom finns numera många bra krogar att besöka runt om i skärgården.

Mot kvällen kryper vi till kojs och hör hur vinden viner i vant och stag. Vi är många i hamnen som hoppas på lugnare vindar under morgondagen för att komma vidare på vår färd. Vinden ligger på hårt från sydväst men i Långvik ligger vi skyddade och blir vi inblåsta här ytterligare en dag blir det inte svårt att hitta på något att göra. Det finns mycket att upptäcka på Möja. ☺



Kalle Sundberg är en av Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän i Mjöskärgården.