



Brändöskär i Luleå norra skärgård var länge ett fiskesamhälle. Nu är stugorna privatägda.

Fiskeläge som lockar båtfolket

Brändöskär 24 Nm norr om Luleå är en speciell och vacker ö längst ut mot havsbandet och ett givet utflyktsmål för det båtliv som rör sig efter norrlandskusten. Text & foto: Tommy Norin



INORRBOTTENS SKÄRGÅRD

finns 3 300 öar från Piteå i söder till Haparanda längst österut. Här finns egenartade mål som Stenskår med sin unika natur och gamla fiskeläge söder om Piteå. Utanför Luleå ligger Junkön, ett gammalt fiskeläge men också ett populärt utflyktsmål.

24 Nm norr om Luleå ligger ön Brändöskär med sina 30 gamla fiskestugor och en välbesökt båthamn. Hit går fasta turer med skärgårdskryssaren Laponia.

Vid inloppet möts båtfolket och resenärer med Laponia av en Kristusstaty stående på Hällskäret. Den är uppförd 1957 av konstnären Erik Marklund. I vissa ljusförhållanden syns statyn långt ut till havs som en vit angringsfyr.

Historiskt har Brändöskär varit fiskeläge för Norrbrändöns

och fastlandsbrändöns befolkning därav namnet Brändöskär. År 1820 fanns 30 båtlag på ön.

Fiskeläget bestod då som nu av stugor och sjöbodas runt viken mellan Uddskär och Brändöskär.

I fiskelägets tidiga historia var öarna separata och troligtvis var Uddskär den dominerande delen av fiskeläget. På grund av landhöjningen har öarna vuxit ihop.

Sommartid är Brändöskär ett

givet utflyktsmål för båtägare. Men folk söker sig också till ön för att vistas i någon utav Luleå kommuns fem uthyrningsstugor.

När Båtliv går runt på ön är Elisabeth Skoglund – Wass och Martin Wass ute vid grillen. De har lagt en del av semestern på Brändöskär eftersom de uppskattar öns rofyllda och natursköna läge.

Under sommaren vistas konstnären Ola Taube från Luleå i sin stuga på ön. Här och var på klipphällarna ses många av hans konstverk.

NÄR BÅTLIV BESÖKER Brändöskär en skön sommarkväll har familjerna Engelmark angjort bryggan. Daniel Olsson och Sara Engelmark har kört från Luleå i sin Bella 561.

– Vi åker ut så ofta vi kan när det är bra väder, säger Daniel.



Brändöskär har en naturskön och väl skyddad hamn.



Kristus hälsar välkommen till Brändöskär. Vid ljusa förhållanden syns statyn långt ute till havs.



Familj på kryss. Fr. v.: Daniel Olsson, Helen Engelmark, David Engelmark, Gunnar Engelmark, Sara Engelmark och längst förut Siri Engelmark.

Bredvid har Saras far Gunnar Engelmark med hustrun Helen Engelmark förtöjt deras Nimbus 320 Coupé.

– Vi har kört cirka 40 Nm från Piteå. Det här är vår sommarstuga, säger Gunnar.

Han säger att familjen tillbringar i snitt 15 nätter varje sommar i Bottenviken.

– Vi har idkat båtliv sedan 1990. Det här är vår tredje båt. Vi köpte Nimbusen 2010 och körde upp den från Saltsjöbaden, berättar

Gunnar Engelmark.

Han säger att det blir många turer ut i skärgården från hemmahamnen Piteå. Söderut, men också norrut och österut till Haparanda. Och naturligtvis har ”Loella” som andra sjöfarare rundat bojen i Töre hamn, som är ett måste för seglarna i Bottenviken.

När dottern Sara betraktar föräldrarnas ”Loella” säger hon:

– Vi gillar att vara på sjön så vi är nog sugna på att köpa en något större båt. ☺



SEGELBÅTS DAGARNA

Gustavsberg 12 och 13 maj

Henån, Orust 19 och 20 maj

www.segelbatar.org

SEGELBÅTAR SVERIGE

Svenska segelbåtsföretag i samarbete

