

# INTEGRATION TILL SJÖSS





Fr. v. Simon Vinkour, Matthias Flodström och Vladana njuter av seglatsen.

2015 startade Simon Vinokur Integrationssegling. Ointegrerade invandrare skulle få chansen att inkluderas i svenskt båt- och skärgårdsliv och upptäcka våra vackra vatten och öar. Svenskar och invandrare skulle få möjlighet att lära känna varandra och Integrationssegling skulle kunna bidra till en större förståelse för varandras liv och kulturer. Text & foto: Bengt Anderhagen Foto: Johan Kindbom



**BÅTLIV TRÄFFAR SIMON** i Vaxholm när han är i full gång med att fördela deltagare till de olika båtarna för sommarens andra seglats. Helgens färd är planerad att gå till Segelsällskapet Vegas klubbholme på Bockholmen sydost om Grinda. Här ska de grilla, äta surströmming, spela kubb och ha det allmänt trivsamt tillsammans.

#### *Hur kommer man på en sådan här idé?*

– Jag har engagerat mig i invandringsrelaterade frågor sen mina tonår, berättar Simon Vinokur. Min släkt är från stora delar av Europa och de flesta av dem har flytt, deporterats eller både och, både under andra världskriget och dessförinnan, så att ställa upp för minoritetsgrupper och invandrare har fallit sig naturligt för mig. För några år sen köpte jag en större segelbåt än jag haft innan, en Vega, och funderade då om jag inte skulle kunna ge

fattiga barn möjlighet att följa med ut på sjön. Sen läste jag om en förening som låtit några asylsökande följa med en motorcykelklubb ut i skogen för att grilla korv och då tänkte jag att nåt liknande skulle man kunna göra med båtar.

#### *Hur gick du tillväga?*

– Via Facebook försökte jag få tag i båtar och på något sätt fick jag några skeppare att ställa upp med sina segelbåtar. Så förra året var vi tre båtar med sex svenskar och fem invandrare som seglade ut. Sommaren 2016

blev vi sammanlagt 15 segelbåtar med ett trettiotal svenskar och ungefär lika många invandrare utslaget på två evenemang.

– Svenska Båtunionen upptäckte initiativet redan efter det första evenemanget och tyckte det var en utmärkt idé. Sen dess har de stöttat initiativet, varit ett fantastiskt bra bollplank och även ställt upp med både tips och flytvästar.

**ÅRETS SEGLING VAR** andra upplagan. Simon jobbar på att utveckla initiativet till en båtklubb, så Integrationssegling är tänkt att vara här för att stanna och förhoppningsvis sprida sig till andra delar av Sverige än Stockholm. Det gäller bara att hitta eldsjälar utanför huvudstaden som vill hjälpa till att hålla i det där de bor.

#### *Hur finansierar du detta?*

– Deltagarna har fått betala 250 kronor ➔

**”Snart kan man bli medlem i INTS Båtklubb.”**



Stämningen var på topp. I år var det sammanlagt 15 segelbåtar med ett trettiotal svenskar och ungefär lika många invandrare utslaget på två evenemang.



Simon Vinkour, Taha Saleh från Eritrea och Imaan från Pakistan.



Bolus från Syrien.

vardera. Jag inser att det är för lite och det kommer sannolikt att höjas, men jag vill ju inte att pengar ska vara ett hinder för folk att kunna komma med ut.

Jag har också fått en del sponsorhjälp. Segelsällskapet Vega har till exempel upp låtit sin klubbholme för våra evenemang och även stöttat ekonomiskt. Det har även Rotary i Sollentuna. Andra sponsorer är Loopia som sponsrat webbhotellet, Mobline med säkerhetslinor, flytvästar från Svenska Båtunionen, PÅ Media med visitkort, Waxholms gästhamn med hamnplatser, Lioras EventDesign

med planering och tillagning av mat, Johan Kindbom med fotografi samt Ella&Sigrid AB med hemsidan som snart kommer upp för besök. Andra företag och även privatpersoner har hjälpt till lite här och lite där.

**Hur har responsen hos invandrarna varit?**

- Mycket positiv, de som deltagit har verkat trivas till sjöss och i skärgården. Vi har verkligen haft väldigt kul tillsammans, både ombord och när vi träffas allesammans i land, säger Simon Vinkour.

- Det här är andra gången som jag är med

och det är verkligen roligt, säger Bolus från Syrien. Jag tycker mycket om sjön och har nu börjat lära mig segla och kanske det blir en egen segelbåt framöver.

**INTEGRATIONSSEGLING TAR INTE** paus bara för att båtsäsongen är slut. Pubaftnar, föredrag och annat smått och gott är planerade för den båtfräa tiden.

Snart kan intresserade bli medlemmar i INTS Båtklubb eller bli stödmedlemmar.

Vill du veta mer kan du besöka hemsidan:

[www.integrationssegling.se](http://www.integrationssegling.se) ☺