



Nu ser Marcus och Madeleine Olai fram emot seglatsen till Galapagos och Atollerna i Stilla Havet tillsammans med sina barn Lucas, Maximilian och Wilma.

# Livet som världsomseglare

De lämnade ekorrhjulet för att segla jorden runt i sin Hallberg-Rassy 46. Mamma Madeleine, pappa Marcus och trillingarna Lucas, Wilma och Maximilian åtta år. Text: Anne Adre-Isaksson Foto: Privat

**– VIFUNDERADE** mycket på hur det skulle gå innan vi gav oss iväg, men det fungerar jättebra, berättar Madeleine via mailväxling med Båtliv.

Madeleine arbetade tidigare med hundar och Marcus var i fastighetsbranschen. I nästan tio år har de varit inställda på att göra den här resan, men de har väntat på rätt tillfälle. Och att barnen skulle bli lagom stora. De hann gå färdigt förskoleklass innan familjen kastade loss från Marstrand 6 juni förra året.

– Vi köpte båten våren innan avresa med förhoppning om att

kunna ge oss iväg året efter, säger Madeleine.

De köpte båten i Loftahammar och seglade henne från Västervik till Orust, Henån, där de lämnade in henne på ett varv för att utrustas och fixas inför långresan. Det var Madeleines och barnens första segling någonsin. Marcus var den i familjen som seglat tidigare.

**– DET VAR** när vi väl köpt båten som den aktiva planeringen satte igång. Vi hade långa listor på allt vi behövde göra och fixa innan vi kunde kasta loss – hyra ut hus, sälja bil, ordna med vaccinationer,

inköp, lämna bort våra djur, fixa skeppsapotek, säkerhetsutrustning, skolmaterial, båtillbehör och en himla massa mer!

När det väl var dags för avfärd kände sig familjen väl förberedd. Men de hade inte berättat för någon att de tänkte sig en världsomsegling. Istället sa de att vi seglar så länge alla trivs och tycker att det är roligt. Vem vet, vi kanske vänder i Danmark.

– Men alla trivs bra och vi tycker det är så fantastiskt att få se och uppleva detta tillsammans. När vi hade korsat Atlanten fattade vi det stora beslutet att fortsätta ut genom Panamakanalen

och vidare till Stilla Havet.

I våras befann sig familjen i Colombia och planerade att gå igenom kanalen i slutet av mars eller början av april. Därefter väntar Galapagos och sedan den långa passagen över Stilla Havet till franska Polynesien, 20–25 dygn till havs. Därefter blir det Stillahavsöarna vidare till Nya Zeeland och Australien.

**– SEN PLANERAR** vi att segla till Indonesien, Madagaskar, runda Sydafrika, Brasilien och vidare tillbaka till Karibien, för att korsa Atlanten hemåt.

Madeleine tycker att hela





Ett annorlunda och spännande liv för trillingarna.



Det är kul för barnen ombord.

familjen kommit in i livet på en liten yta tillsammans. Barnen roar sig med att läsa böcker, kolla på film samt sitt skolarbete.

– De älskar att fiska och när vi såg land efter att ha korsat Atlanten var de inte redo att komma fram. De ville segla vidare för att få mer fisk!

Några av höjdpunkterna har

förstås varit alla djur familjen fått se – som haj, valar, delfiner och en massa vackra fiskar.

– Nu ser vi fram emot Galapagos och Atollerna i Stilla Havet, berättar Madeleine. ☺

**Fotnot:** Familjens äventyr finns på Instagram och Facebook under SailingNadine.

# SE NYA SEGELBÅTAR



## PÅ MARSTRAND BOAT SHOW 23 – 25 AUGUSTI

Tillsammans med segelmakare, riggmakare och tillbehörsleverantörer visar vi våra båtar på Västkustens största flytande båtmässa.

Arcona

BAVARIA  
YACHTS

BENETEAU

DIVA YACHTS

DUFOUR  
YACHTS

FAURBY  
YACHT

GARCIA  
YACHTING

Hanse

JEANNEAL

LAGOON

NAJAD  
YACHTS OF SWEDEN

NORDSHIP  
Yachts

X-Yachts

MARSTRAND  
BOAT  
SHOW

SweBoat  
Båtbranschens Riksförbund

[www.marstrandboatshow.se](http://www.marstrandboatshow.se)