



SMULTRONSTÄLLE

# SKÖNT BÅTLIV PÅ POPULÄR SKÄRGÅRDSÖ

Båtliv besöker Träskö–Storö tidig höst när vädret fortfarande är fint men den riktiga högsäsongen har lagt sig. I princip alla vi möter har varit här förut och känner väl till alla vikar runt ögruppen. De delar gärna med sig sina tips om lämpliga tilläggningsplatser med mera. Text & foto: Anders Sellin

De två basturna ligger i fladen nordväst om Träskö–Storö på den västra sidan. Ett bastubad kostar 20 kr och betalas med Swish eller kontant. Den stora bastun kan inte bokas utan här gäller gemensamhetsbastu. Den lilla kan förbokas på plats under max en timme utom mellan kl. 16–18.



**TRÄSKÖ-STORÖ LIGGER MELLAN** Möja och Svartsö i den mellersta delen av Stockholms skärgård, söder om Ingmarsö och Finnhamn. Området bjuder på många fina flader och vikar för att svajankra eller lägga till vid för en natt. Även under högsäsong kan man oftast ligga helt avskilt här vid släta, vackra berghällar.

På ön finns bland annat två bastur, som är den naturliga mötesplatsen på ön. Står du här en stund får du strax lära dig allt som är värt att veta om Träskö-Storö av andra besökare.

Vid sidan av de väldigt fina vikarna och klipporna så är det de två basturna som lockar allra mest. De ligger vid Träskö-Storös västra sida, inne i fladen. Det är Skärgårdsstiftelsen som satt upp dem och som ser till

att de sköts. Båda är väldigt uppskattade av båtfolket.

Ved att elda med finns i en öppen lada precis bakom basturna, men ibland kan man behöva såga och hugga lite själv också. Ytterligare 200 m upp, utanför ett rött hus, finns en pump där man kan hämta sötvatten både för matlagning och för bastubadet. Motorbåtsfarande som inte är intresserade av att basta kan gästa en fin flad på Brunskäret med inlopp norrifrån. Här finns fina klippor, torrass och sopmaja.

**PÅ EN VIDSTRÄCKT** klippa möter vi Nina och Tomas Granath och deras två barn. Tillsammans med sig har de även sina vänner Petra och Samuel med sina barn. Sällskapet har

den minsta båten som ligger i viken vid vårt besök och kompletterar sovplatserna ombord med tält iland. De är ute på en tredagarstur som startat från Värmdö, det här är deras första besök på Träskö-Storö. Självklart var det de båda basturna som lockade.

– Vi passerade av en slump förbi här under midsommarhelgen och tyckte att här skulle man ju kunna stanna en natt nån gång. Nu är vi här och är mycket nöjda med det. Vi surfade lite och kom in på Skärgårdsstiftelsens hemsida där vi kunde läsa mer om Träskö-Storö, berättar Nina.

Att ligga vid Träskö-Storö är bekvämt, konstaterar de.

– Här finns både torrass och sophämtning och vi är imponerade över att det



Träskö-Storö i den mellersta delen av Stockholms skärgård ägs av Skärgårdsstiftelsen. Det är en välbesökt och välskyddad naturhamn och enkel att lägga till vid på någon av de många släta hållarna.



Man behöver inte ha en jättebåt för att kunna ta sig ut i skärgården och njuta av allt som bjuds. Har man ont om sängplatser så går det alltid att komplettera med ett litet tält, berättar Nina och Tomas Granath som besöker Träskö-Storö för första gången.



fungerar och sköts så bra. Inget är nedskräpat och inget är förstört.

Vanligtvis lägger sig Nina och Tomas med båten bara vid "egna" öar eller vikar där de är helt själva, men det här fick bli ett undantag.

– Ungarna tycker det här är kul att vara ute och speciellt då att bo i tält. Och det är spännande att laga mat och äta ute. Till kvällen har vi bokat bastunen en timme, det känns riktigt lyxigt.

– Den lilla motorbåten, en Örnvik 450 Cab har vi haft i tre år och den trivs vi med. Vi ville börja med något litet och enkelt, man måste

## "En håv och en hink räcker för barnen."

inte ha så mycket prylar med sig. En håv och en hink räcker för barnen. Vi har haft stor glädje av båten och vi tar oss ut till ställen som man inte kan komma till om man inte har egen båt. Våra vänner Petra och Samuel är också sugna på att skaffa båt och står i kö för att få en båtplats där de bor. Nu börjar vi

bli sugna på att komma längre ut och se mer säl och havsörn som vi hört talas om ska vara vanligt längre ut, berättar Tomas.

**FÖRUTOM SINA BASTUR** är Träskö-Storö även känt för sitt rika djurliv. Om familjerna har turen på sin sida kan det hända att de får se havsörn på kvällarna.

– Vi planerar inte så mycket utan tar med oss god mat och den utrustning vi behöver, sen tar vi det lite som det kommer, avslutar Nina och Tomas innan det är dags att gå till bastunen för att inte missa den bokade tiden. ☺