

ÖGRUPPEN MÖJA

– MED NÅGOT SOM PASSAR ALLA



Möja i Stockholms yttre mellanskärgård är ett mycket populärt smultronställe för båtfolk. Det är en hel ögrupp där den största ön har fast befolkning och många trevliga hamnar att välja mellan.

Text & foto: Lars-Åke Redéen

STORA MÖJA ÄR huvudö i Möjaarkipelagen i Stockholms mellanskärgård. Vi skrev om ögruppen senast 2017, men gjorde ett återbesök i några hamnar längs den östra sidan förra året eftersom det finns många fina platser att besöka här ute.

För den som inte är så van att ta sig ut i

skärgården är Möja ett lämpligt färdmål tack vare flera väl skyddade hamnar, bra service på ön och att det går skärgårdsbåtar hit i linjetrafik. Det är därmed en utmärkt plats att byta besättning eller släppa av någon som inte kan följa med längre. Den som har mindre båt kan övernatta på värdshuset här ute.

På många platser på Stora Möja sjuder det av liv, inte bara på sommaren utan även resten av året. Här finns många sommarhus som behöver underhållas och därmed även hantverkare.

Möja har en av skärgårdens mest kända krogar, som dessutom serverar dagens lunch



på vardagar året runt. Det är Wikströms Fisk, som vi valde att hälsa på först vid vårt besök. Dels för att vi kom lämpligt vid lunchtid, dels för att den närmaste hamnen (Ramsmora) bjöd på bra skydd för vinden. Och så gillar vi verkligen färsk fisk!

FÖRRE RIKSDAGSMANNEN Rune Wikström fiskar varje natt och står fortfarande får råvarorna medan hans dotter Stina Wikström-Åbrandt sköter restaurangen.

– Det är inte lika lätt att få tag i fisk idag

som det var för några år sedan. Nu är det svårare att få fiska sik och flundra, men den populära benfria abborren står ofta på menyn, säger Stina Wikström-Åbrandt.

– Jag tycker även att gädda är väldigt gott och kul att laga, stekt eller kokt med pepparrot och smör. Vår grej är att vi lagar fisken utan konstigheter. Vi har så färsk fisk att vi inte behöver krångla till något.

Ett rejält stenkast från hamnen vid fiskrestaurangen ligger ytterligare en intressant plats värd ett besök. Vid tilläggsplatsen på

Ramsmora ångbåtsbrygga på Möja ligger nämligen Roland Svensson Museet. Detta pittoreska museum kan varmt rekommenderas för alla som vill ta del av en av våra fina skärgårdskonstnärers verk.

YTTERLIGARE EN BIT nordost ut på ön kommer man till Långviksnäs. Även detta är en bra och skyddad hamn med några gästplatser. Vi hittade en Linjett 32 med tre man ombord (en var på uppdrag iland). De var ute på sin årliga, traditionella gubbsegling och fick



Hamnen i Rams Mora nära Wikströms Fisk. Här betalar man för sig beroende på hur många timmar man ska ligga i hamnen.



Alice Österberg sommarjobbade för fjärde sommaren på Möja Vårdshus. Hon är uppväxt på Möja och familjen har ett sommarhus här. Förutom restaurang finns här även vandrarhem, bageri med nybakat bröd varje dag och kondis.



Lasse Cederblom och Hans-Erik "Simon" Andersson var ute på gubbsegling i en Linjett 32 tillsammans med kompisen Kjell Johansson äger båten [Kjell var iland vid fototillfället]. Seglingen genomförs årligen.



Stina Wikström-Åbrandt, dotter till Rune Wikström, driver Wikströms Fisk. Rune är ute och fiskar varje natt. Förutom fisk serveras även lokalt producerat kött, lamm och nöt från ön på menyn. Populärast är dock benfri abborre.

lä i den här hamnen.

På kvällen drog vi oss ner till Möja Vårdshus. Hamnen på Möjas sydöstra spets ligger som i ett litet samhälle med matbutik, bageri med konditori och ett vårdshus där det ofta är gott om folk och om man har tur även grillkvällar. Med andra ord perfekt för bunkring och avkoppling.

För den som, inte vill ligga i hamnen vid butiken finns alternativet att ta båten långt in i Kyrkviken. Djupet är bara drygt 2 m, men den här delen av hamnen ger skydd mot de flesta vindar.

Den som ska vidare i skärgården bör ta en tur genom vackra Möja Ström, söder om Kyrkviken med Södermöja i på motsatta

sidan. En vacker sommardag är det som ett vykort över svenskt bätliv när det är som allra bäst.

OM MAN INTE vill ligga på Möja för natten, så finns ett mycket vackert skärgårdsområde med fina naturhamnar direkt öster om Möja, i sundet mellan Bockö och Löka ö. ☺