

STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP:

125 år av segling och samvaro



Lasersegling. Foto: Emanuel Hjälms.

Stockholms Segelsällskap (SSS) fyller 125 år i år. Ambitionerna ligger på topp. De satsar på att utveckla verksamheten ännu mer och jobbar för att starta ett ungdomscenter för segling.

Text: Anne Adre-Isaksson Foto: Per Sjögren, Stockholms Segelsällskap

– NU SPÄNAR vi tillsammans med andra klubbar i stan. Tanken är att vi ska kunna ordna gemensamma utbildningar och träningar, berättar Pia Kullström-Lundberg, ordförande i SSS Seglingssektion som ansvarar för junior- och vuxenseglingarna i jolle.

När klubben en gång bildades, i det Löfgrenska badhuset i Grönvik, hette den Grönviks Segel Sällskap. Klubben har vuxit till en stor Mälarklubb med ungefär 1 600 medlemmar och finns idag på fyra olika platser. Västerbrohamnen vid Rålabshovsparken kanske är den synligaste för stockholmarna, dessutom

finns två hamnar i Bromma: en i Traneberg och en i Äppelviken/Bergvik samt en stor anläggning på Rastaholm längre ut i Mälaren på Ekerö vid Södra Björkfjärden.

DET FINNS MELLAN 160 och 250 bryggplatser i varje hamn. I Bergvik och på Rastaholm finns även vinteruppläggningsplatser. På Rastaholm, en ö med en liten gångbro över från fastlandet, finns även en restaurang som drivs av en krögare. Ön var en gåva till klubben för många år sedan och klubbhuset på ön invigdes 1932.

– Vi har byggt upp en ganska stor småbåtshamn här samt en

gästhamn, som drivs av en egen företagare.

Här ute har man också något av klubbens viktigaste verksamhet, seglarläger för barn, som startade redan på 1940-talet. Vandrarhemmet på ön, som sköts av krögaren, används som boende vid seglarlägren.

– Det är väldigt roligt att vi kunnat hålla på i så många år. Flera av våra nuvarande medlemmar har vuxit upp och varit med på de här lägren, bland annat klubbens ordförande Lars Nordfeldt. Det går lite i arv och jag har själv barn som nu jobbar där som lägerledare, säger Pia. I Bergsvikshamnen samt i

Västerbrohamnen drivs träningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Varje kväll i veckan, under båtsäsongen, ordnas träningskvällar. Men även flera helgkurser och dagläger för ungdomar på sommaren.

– Intresset för detta är jättestort och i år har det varit exceptionellt. Det märks att folk letat efter aktiviteter utomhus och vi har haft väldigt hårt tryck, vilket känns jätteroligt.

Pia har noterat att det varit många vuxna som också velat lära sig segla den här sommaren. Men säger att de har ett extra stort hjärta som klappar för barn och ungdomar.



Tranebergshamnen.



Västerbrohamnen. Foto: Marika Hafdell.

– De är prioriterade för oss. Vi är en klubb som vill att alla ska kunna ha kul på sjön. Man ska kunna vara på vattnet hela livet!

Det finns en kommitté som ansvarar för varje typ av verksamhet. Seglingssektionen, där Pia är ordförande, ansvarar för att driva alla veckoseglingar, kurser och liknande. En junior-kommitté ansvarar för all lägerverksamhet och dessutom finns en kommitté för respektive hamn. Hamnkommittéerna ordnar arbetsdagar och träffar för de medlemmar som har båtar där och klubbmästariet anordnar utbildningar samt fester och övriga trivsamtigheter. Olika kappseglingar arrangeras varje år av kappseglingsskommittén, främst ute på Rastaholm. Genom åren har det anordnats många regattor, kappseglingar, motorbåts-

tävlingar och eskaderseglingar. Minst en representant från varje kommitté sitter med i styrelsen, vilket Pia tycker fungerar bra.

– Det svåra är att få nya föräldrar att engagera sig, men det är väldigt typiskt för alla föreningar.

125-ÅRSJUBILEET VAR PLANERAT att firas med en rejäl fest, men den skjuts nu upp och arrangeras kanske nästa år. I stället för festen har hösten ägnats åt en bok om SSS med dess historia, vad klubben gör just nu och framtidsvisionerna. Till visionerna hör också det ungdomscenter man nu planerar.

– Vi vill fortsätta att utveckla verksamheten och satsar på att skaffa fler båtar i olika klasser och utöka antalet kurser. I dagsläget har vi Optimister, 2-kronor, Laser och C55 men skulle gärna vilja ha några J70:or också. ☺



Seglarläger.