



Slussning vid Göta kanal. Obs att detta är en generell bild som inte har med innehållet i insändaren att göra. Foto: Lotta Ivarsson.

# Skadad vid slussning

**DEN 12 JULI** förra året vid lunchtid betalade jag 200 kr för att slussa ut i Östersjön. Vi var glada för att vi kom tidigt och fick plats i Slussen.

Jag har slussat mycket i mitt liv. Oftast Hjälmare Kanal som har många slussar och en stor slushöjd. Där slussar man alltid med egna tampar som man tar hem på båten allt efter vattenståndet. När vi tidigare år slussat ut i Stockholm eller Södertälje har det ALDRIG varit problem, man har klarat sig med de tampar som finns för ändamålet i slussen. Därför antog vi att så var fallet även vid denna slussning.

Hade jag vetat vad jag vet idag hade jag inte gjort det. Vi låg ganska långt fram i slussen. Kändes tryggt först! Sedan fyllde man på och på det kom två stora segelbåtar som lade sig utanpå vår båt! Sedan fler och fler tills slussen var helt full efter oss. Något vi ej varit med om tidigare.

Sedan började slussvaktaren tömma slussen med hög fart. De små korta tamparna som hänger i slussen visade sig vara en katastrof att använda. Men jag hade inget val! För sent att ändra till egna tampar.

Till slut satt jag på rufftaket och höll i tampen med all kraft jag hade för att inte tappa båten och segel-

båtarna ner på de andra båtarna bakom oss. Jag skrek på hjälp, men tyvärr hjälpte det inte. Jag hade fullt upp med att skydda alla båtar.

Tyvärr alldeles för väluppfostrad, det förstörde tyvärr min hälsa.

Slussvaktaren kom förbi och jag beklagade mig, han skrattade och sa att jag inte behövde gå på gym den dagen.

När vi kom ner till Trosa, som var målet, så konstaterade jag att något kändes fel i underlivet. När jag kom hem från vår båtsemester kontaktade jag läkare, sedan vidare till gynläkare. Det första hon frågade var om jag tagit i för hårt nyligen. Det konstaterades att jag fått livmoderframfall! Detta på grund av slussningen.

Nu går jag på medicinering som kan vara cancerframkallande. Det känns obehagligt! Jag kan inte ta i, eller bära tyngre saker. Vågar inte simma eller ha samlag. Mitt liv har förändrats radikalt.

Friluftsliv och båtliv har blivit begränsat. Jag kan inte ens bära tyngre matkassar.

Det känns inte OK. Som nybliven pensionär hade jag hoppats slippa leva med denna begränsning i mitt liv.

Detta får inte hända en kvinna till.  
**Slussare**

## SYDMARIN

Fairline Yachts - Premiär hos oss!



BÅTFÖRSÄLJNING

VARV

SERVICE

BUTIK

WINTERFÖRVARING

AXOPAR



ASKELADDEN



VOLVO  
PENTA