



– Vi är glada att vi kunde komma ut i den riktiga ytterskärgården den här gången, berättar Anders och Elisabeth Laxlund med barnen Alicia, Tilde och Edwin som besökte Björkskär för första gången.

**SMULTRONSTÄLLE**

# EN FAVORIT I UTSKÄRGÅRDEN

Björkskär torde vara en av de mest lättillgängliga utskärgårdarna i Stockholms skärgård. Enkel att navigera till från Mjaskärgården och gott om bra platser att lägga sig för natten på. När Båtliv hälsar på visar det sig dessutom att här trivs båtfolket riktigt bra. Text & foto: Anders Sellin





I hamnen på Björkskärs östsida ligger man tryggt vid brygga, skyddad för alla vindar. Här finns gott om stolar och bord, gemensamma grillar och här samlas de flesta för att äta middag, sida vid sida.



**BJÖRKSKÄR LIGGER NÅGRA** distans öster om Möja. Här finns gott om klippor på norra sidan av Björkskäret, eller Västerskäret som det ibland benämns, och som får anses vara huvudön att lägga sig vid. Det finns gott om plats och dessutom ringar i berget på många ställen. De flesta som besöker Björkskär lägger sig här.

På östra sidan ligger själva hamnen där det finns bryggor samt klippor att ligga vid. I inloppet, när man närmar sig bryggnocken, ligger en grynnan precis under vattenytan och man måste gå mycket nära bryggnocken för att inte gå på. Väl inne i fladen finns en del grynnor och det gäller att hålla god utkik och inte köra fort. Ligger man inte vid bryggorna så ligger man mot klipporna åt väster.

I hamnen finns toalett, sopmaja och bastu. Vid hamnen finns även ett hus med fyra rum. I ett av rummen bor tillsynsman Kim Strömberg, de övriga rummen disponeras fritt av besökare. Här kan man sitta och spela kort när vädret inte är det bästa. Det går inte att boka plats men man kan sova här enstaka nätter om det är trångt i båten.

**LIDINGÖ STAD, SOM** äger Björkskär, ser till så att det finns en tillsynsman på ön under sommarmånaderna för att hjälpa båtfolket som kommer hit. Bertil Öster och Britt-Marie Westergren var tidigare tillsynsmän på ön i över 30 år men sommaren 2014 blev Bertil



– Förutom att vara nere på bryggan och ta emot folk tömmer jag även soporna, städar toaletterna och pysslar om det som behövs. Inte sällan hjälper jag också till att dra loss någon som gått på grund inne i hamnen, säger Kim Strömberg som är tillsynsman på Björkskär och tillbringar många veckor varje sommar här med att hjälpa båtfolket.

sjuk och då tog Kim Strömberg vid.

– Jag hade varit härute väldigt mycket under flera somrar och hjälpt Bertil och Britt-Marie. Lidingö stad bläddrade i gästböckerna och såg att jag var en flitigt förekommande gäst och kontaktade mig för och höra om jag ville ta över tillsynsmannajobbet, vilket jag gärna ville. Nu driver jag det helt i Bertil och Britt-Maries anda, långbord på bryggan där alla är välkomna att duka upp sida vid sida, man hjälper varandra när man ska lägga till och det råder en allmänt trivsamt stämning vid bryggan – det är en fin anda som det gäller att vårda. Att de flesta av besökarna kommer tillbaka eller stannar en eller två nätter extra får ses som lyckat, berättar Kim.

– Jag har även ställt ut en del klotgrillar runt bryggan som snabbt blir en samlingspunkt. Folk brukar säga ”att jag ska bara...” och blir sedan kvar i timmar, säger Kim med ett leende.

Kim avslöjar även sitt eget smultronställe i Björkskärs arkipelag. Allra längst ut mot havet ligger Skinnbroken, en liten avlång ö ➔





På norra sidan av Björkskär i Stockholms utskärgård finns många fina klippor att lägga sig vid för natten. Här lägger sig de flesta som besöker Björkskär och här ligger båtarna väl skyddade för sydliga vindar.



Långhålet på södra sidan av Björkskär är för den som är lite modig, har smal båt och som kommer hit vid lugnt väder. Ett mycket smalt inlopp leder in till en liten vik att ankra i.

– Ibland går den varm från morgon till kväll berättar Kim Strömberg som är tillsynsman på Björkskär och som hjälper båtfolket under somrarna. Men man måste ha med sig egen ved. Bastun strax norr om hamnen är uppskattad av båtfolket, tipsar Kim.

med väldigt speciella klippformationer.

– Det var min favorit och där låg jag så ofta det var möjligt innan jag blev tillsynsman. Fortfarande tar jag roddbåten dit. Där ligger jag och solar och badar samt simmar omkring bland alla småskären på utsidan ut mot havet. För att ligga tryggt där ska man ha måttliga ostliga vindar.

Nytt för säsongen 2022 var att bryggorna blev renoverade och alla däck runtomkring är nya.

– I somras bodde jag här tolv veckor och året innan dess blev det 16 veckor. Vi får se hur många veckor det blir nästa år, avslutar Kim när vi lämnar honom för kvällen.

**PÅ NORRA SIDAN** av huvudön träffar vi familjen Laxlund som ligger här med sin Saltö 31:a.

– Det är första gången vi är på Björkskär så det känns väldigt spännande. Vi gick från

Möja och hade egentligen tänkt oss att gå till Stora Nassa, men när vi hörde att det ska börja blåsa mer kändes det som om vi låg mera skyddade här, inleder Anders.

– Det här är vår femte båtsommar och vi har hunnit med många platser mellan

Nättarö i söder upp till Fogdö i norr. Vi är ute med båten 2–3 veckor varje år och vi har alltid en väldigt oplanerad båtsemester, vi följer väder och vind och vi växlar gärna mellan att ligga vid brygga i gästhamnar och att ligga helt själva helt utan grannar i en vik. Jag har en del appar och tittar dessutom mycket på satellitbilder för att se var man verkar ligga skyddat. Dessutom har vår båt en skedda undertill så

**"Vi har alltid en väldigt oplanerad båtsemester. Vi följer väder och vind!"**

det är inte propellern som tar i om man går på utan man glider lite snyggt upp på stenen och kan enkelt backa loss sedan. Det gör att vi vågar vara modiga när vi går in och lägger till för natten, berättar Anders. Vi blir liggande här ett par dagar och sedan funderar vi på att gå till Nämndö.

#### **INNAN BÅTLIV LÄMNAR**

Björkskärs gemytliga stämning passar vi på att skriva in oss i gästboken – så som så många före oss. I Lidingös

stadsarkiv finns faktiskt alla gästböcker från Björkskärsstugan samlade för den som vill läsa andra gästers mycket uppskattande ord om Björkskär.

**Fotnot:** Reportaget gjordes 2022 och uppdaterades 2023. 📍