

Familjen Häll finns  
på sociala medier där  
man kan följa dem:  
Facebook: **So Why Knot**  
Instagram: **@so\_why\_knot**  
Youtube:  
[https://www.youtube.com/  
@sowhyknot](https://www.youtube.com/@sowhyknot)



# VÄRME OCH BAD I JONISKA HAVET

Familjen Häll bor heltid på sin 49 fots segelbåt och har nu seglat runt i Joniska havet i Grekland i tre månader och avnjutit turkost vatten, höga berg och vackra vyer! Text & foto: Malin Häll



Här klappar Nils 6 år vilda grisar på stranden på ön Atokos som blev ett lunchstopp för oss när vi seglade från Port Leone på Kalamos till Kioni på Ithaka.



**DEN FÖRSTA TIDEN** som boende ombord på vår båt har varit fantastisk.

Vi hade en hektisk vecka på land i Cleopatra Marina i Preveza där vi förberedde båten för sjösättning. Vi hade ett flyttlass på 21 kubikmeter som kom ner med våra saker och vi har fått vrida och vända på varenda pryl för att få plats med allt.

Efter väldigt många vändor upp och ner för stegen till båten så fick vi plats med allt och kunde sjösätta. Vi vuxna fick en konstig träningsvärk på ena sidan av ryggen vilket vi i efterhand kom på berodde på allt lyft med saker upp och ner för stegen med en hand.

Vi hade inplanerat ett antal båtjobb, där det största var att installera ett nytt sittbrunnstak. Vi tog oss söderut till Nidri på ön Lefkas där detta jobb skulle utföras. Det började med lite mätningar sedan väntade fyra veckors produktions tid innan taket var på plats. Det gav oss möjlighet att utforska närområdet då vi bara lite då och då behövde infinna oss i Nidri för kontrollmätning när något oklart uppstod.

I Nidri finns en skyddad vik som lockar många seglare. En vanlig dag så ligger säkert 200 segelbåtar på svaj i viken och när

oväder är inkommande kommer många fler båtar hit. På vinterhalvåret är det flera båtar som övervintrar i denna vik i vattnet just för att det är en skyddad vik. Men vi vill varna för att det som ser ut som en skyddad vik också kan skapa rejäla fallvindar då formationerna på bergen runt omkring skapar dem. Vi var på svaj i viken en sömlös natt då vi mätte uppemot 25 m/sek.

**VI HAR MEST** seglat runt i södra Joniska havet. På ön Meganisi firade vi midsommar med andra svenskar, norrmän och tyskar i den så kallade "Midsommarviken". Det sägs att det firats midsommar i denna vik i minst 20 år, så det var kul att få vara en del av denna tradition! Meganisi är en mysig ö med många vikar och ankringsmöjligheter.

Vi provade "long lines ashore" för första gången här, då ligger man med ett ankare i fören och två linor in mot land i aktern. På Meganisi finns mycket fint att se och vi har sett både sjöstjärnor, bläckfisk, småfisk och koraller när vi snorklat.

Det är svårt att välja ut några

favoritställen, det finns mycket att se och uppleva här. Vi gillade ön Kalamos och den gamla staden Port Leone som förstördes av en jordbävning år 1953. Kvar finns en kyrka som restaurerats

**"Har ni några favoritställen att dela med er av?"**

och ruiner av bland annat ett gammalt olivoljepresseri. En för övrigt vacker vik med

många olika ankringsmöjligheter och fint vatten med mycket fisk att kika på.

Atokos är en ö som erbjuder något utöver det vanliga, nämligen vilda grisar på stranden! Det var lite häftigt att uppleva och vi vågade till och med gå i land och klappa dem lite. Vi lade till där under lunchtid och det var ett ganska populärt ställe för ett lunchstopp så det gäller att vara där tidigt om man vill ha lite egentid med gullegrisarna! Men så fort de hörde ljudet av en plastpåse blev man påhoppad av en vresig galt med visst efterföljande tumult.

**I JULI OCH** augusti är Joniska havet fullt med turister och charterbåtar. Jag minns en dag när vi hade planerat att lägga till vid kajen i byn Kioni på Ithaka, men det

var fullt och vi fick åka runt i två timmar innan vi hittade en ankringsvik där vi kunde lägga oss för natten.

**DET ÄR VÄLDIGT** varmt här, temperaturen började stiga upp mot 40°C redan i mitten på juni och vad vi förstått så är det såhär varmt ända till slutet av augusti.

Vattnet är runt 30°C i slutet av juli, vilket såklart är väldigt härligt för vi kan ligga i vattnet och snorkla i timmar. Men det är knappt så vattnet svalkar när det är som varmast. Det har inte kommit något regn alls, vi fick några droppar på oss i början av juni, men det är allt.

Det har varit en tuff tid i värmen och ibland har man inte riktigt möjlighet till ett dopp. Vi har haft svårt att sova på nätterna, då temperaturen ibland inte går under 30°C ens på natten. Barnen har fått värmeutslag då och då som kliar och vi har det allmänt kvavt och svettigt.

I ärlighetens namn så hade vi nog undvikit juli och augusti om vi inte hade haft båtjobb inplanerat som vi känner behöver en viss övervakning. Det må vara lite lustigt men nu räknar vi dagarna tills september, då allt det stora båtjobbet är över och vi kan påbörja ett vardagsliv på en båt. ☺