



Nidingen firade i sommar 400 år. Fyren ligger mitt ute i havet, sydväst om Gottskär/Onsalahalvön. Foto: Annette Seldén/N.

Nidingen firade 400 år

Båtliv var på plats när Nidingen firade 400 år. Hundratals fartyg har förlit i de här farvattnen trots dubbelfyror, mistsignaler och varningskanoner. Text: Jonas Turitz

NAMNET PÅ ÖN är kanske inte det mest smickrande men inte helt opassande för en plats där cirka 600 fartyg har gått på grund och flera tusentals sjöfarare har mist livet. Nidingen anses därmed vara Sveriges största skeppskyrkogård.

Beslutet att bygga en fyr på Nidingen var nog ganska självklart. 1623 bestämdes det att en fyr skulle byggas här, på den tiden tillhörde Halland Danmark så det var danska kung Christian IV som fattade beslutet. 1624 togs fyren i bruk i form av två vippfyror, anledningen till att det var två fyror är att Nidingen inte skulle förväxlas med Anholt eller Skagen.

Efter fredan vid Brömsebro 1645 föll Nidingen i svensk ägo och blev därmed Sveriges första

fyrplats. Mellan 1832 och 1834 uppfördes de två tvillingtornen som utgör grunder för dagens fyrbyggnader. 1875 togs det ut tre mistsignalkanoner som använd-



Elisabeth Adman Hedestad, ordförande i Föreningen Nidingens Vänner. Här med Martin Thompson t.v. och Stefan Pettersson t.h. Foto: Jonas Turitz.

das för att varna vid dimma och disigt väder, de användas även för att mota bort fartyg som närmade sig ön vid fint väder genom att avlossa varningsskott, enligt rykte är det anledningen till att vi idag använder oss av begreppet 'kanonväder'.

FÖRENINGEN NIDINGENS VÄNNER bildades 1993 när de gamla tvillingtornen hotades av rivning. Tack var donationer från privatpersoner och företag kunde tornen räddas. Idag består förening av cirka 450 medlemmar och föreningen arbetar för att bevara fyra och främja besök på ön.

Elisabeth Adman Hedestad är föreningens ordförande. Hon berättar med en trollbunden blick om sin kärlek för ön, härliga sommardagar och magiska sol-

nedgångar. Hon berättar också om sin oro för att fyra förfaller, det är kostsamt att upprätta hålla god antikvarisk standard men samtidigt är hon glad för det goda samarbete som föreningen har med Sjöfartsverket och även Fastighetsverket som idag äger ön och de gamla fyra.

Många besöker ön med egen båt men insegling till någon av öns två bryggor är svår och med begränsat djup så försiktighet är att rekommendera. Ett alternativ är att lägga sig på svaj och ta jollen. Destination Gottskär-Nidingen erbjuder dagsturer och paketresor med logi på ön.

NIDINGEN ÄR VÄL värt ett besök, denna karga ö är idyllisk, har mycket att erbjuda och en unik historia. ☺