

NYTT LIV PÅ FEJAN EFTER BRANDEN

Båtlivs reportageresa från förra sommaren startar i norra delen av Stockholms skärgård. Vi besöker Fejan där det har hänt mycket sedan vi senast var på besök.

Text & foto: Lars-Åke Redéen & Lars H Lindén



FÖRRA GÅNGEN vi publicerade ett reportage från Fejan var 2015. Vi kunde då berätta om en ny pir och 60-70 fler gästplatser i hamnen från sommaren 2014. Sommaren 2015 brann det dock ordentligt på den kända skärgårdsön med sin populära restaurang och många aktiviteter.

Det tog några år innan allt var uppbyggt igen på denna ö längst upp i Stockholms norra skärgård. Ön ligger tre sjömil öster om Kapellskär utanför Norrtälje och kräver en rejäl dagsetapp med en segelbåt eller en snabb motorbåt för att hinna dit från Stockholm över dagen.

Vi kom till Fejan tidigt i juli, någon vecka innan den stora anstormningen hade tagit fart. Vi blev vänligt mottagna av Malin Eriksson och hunden Harry, som sköter driften av pensionatet på Fejan.

- Vi öppnar på midsommarafton och stänger 10 augusti. När industrisemestern startar så börjar det på allvar. Vi hade en

bra midsommarhelg med många bokade på pensionatet och många båtar vid bryggorna, berättar Malin Eriksson.

Allt som förstördes i branden är uppbyggt igen. Men efter branden vidtog pandemin och egentligen har inget blivit sig likt förrän de senaste två åren.

PÅ FEJAN FINNS många möjligheter. Den som inte har egen båt kan ta sig hit med Waxholmsbolaget som kör regelbundna turer från Strömkajen genom hela skärgården. Det finns även båtar som går reguljära turer från Räfsnäs brygga.

- Den som inte vill eller kan bo i egen båt kan bo på pensionatet och äta på restaurangen, säger Malin.

Dessutom finns det möjligheter att bo i glampingtält. Fejan Outdoor Glamping hyr ut dessa tält som var så väl dolda att vi inte såg flera av dem förrän vi tog en extra tur runt ön, trots att det verkade vara folk i alla tälten.

Glamparna njöt dessutom av öns bastu och kalla bad från bryggan.

Restaurangen på ön - Fejan Sjöökrog - är värd ett eget kapitel. Den ligger i direkt anslutning till bryggan med vacker utsikt över skärgården. Här finns en trevlig bar att hänga i och en omfattande mat- och dryckeslista som passar de allra flesta.

VID VÅRT BESÖK hade ett par Grand Banks-båtar lagt till. I en Grand Banks 36 hittade vi Anette och Hans Brennius, som var på väg för att möta fler likasinnade.

- Vi har ett par dagar hit så vi kom i god tid. Nu är vi på väg till Åland med en eskader med Grand Banks-båtar. Vi är först på plats. Vi ville gå upp och lägga oss och ville ha koll på vinden, säger Hans Brennius.

Paret har gjort många längre turer med sin Grand Banks Mimmi af Lisö och trivs



Malin Eriksson och hunden Harry sköter driften av pensionatet på Fejan.



Fejan i Stockholms norra skärgård är ett välbesökt mål för båtfolk. Den rymliga hamnen ligger i anslutning till öns restaurang.



verkligen ombord. Anette har dessutom varit ordförande i Grand Banks-klubben och Hans var med och startade klubben.

– Det är skönt med en stadig båt. Jag gillar att bekvämt kunna gå runt båten med hundar och även vi själva känner oss trygga. Som längst har vi varit ute med den här båten i 8–9 veckor, säger Anette.

Anettes och Hans båt är en Grand Banks 36 från 1991, som de har ägt sedan 2005. Motorerna är två Cummins raka dieselsexor på 6,0 liter och 210 hk vardera.

– Hans: Vi kör





Fejan Krog bjuder på bra mat och dryck med skärgårdsutsikt.



Anette och Hans Brennius (t. v.) med Erik och Birgit Lundkvist framför parens Grand Banks.



Familjen Sidhagen från Lidingö Båtklubb på badbryggan till sin Grandezza 28 OC. Fr. v. Elle, Otto, Jenny och Fredrik. I båtens sittbrunn sitter Todd.



Glampare och alla som vill kan koppla av i den här baren med häng intill en av bryggorna.



Ett av glampingtälten som finns på Fejan.

8,5–9 knop. Vi har varit uppe i 15 knop, men då kostar det ganska mycket bränsle.

Den andra Grand Banks-båten var en 46-fotare, som ägs av paret Erik och Birgit Lundkvist. De har varit med i Båtliv tidigare med sin fina båt som de ofta är ute med längs våra kuster, där säkert många av Båtlivs läsare har mött dem.

I EN MINDRE båt träffade vi en familj från Lidingö. Det var Jenny och Fredrik Sidhagen som nyss hade påbörjat sin båtsemester i familjens Grandezza 28 OC tillsammans med Elle, Otto och Todd.

– Vi var på bröllop här på Fejan i augusti förra året och ville gärna komma tillbaka. Det här är starten på årets båtsemester, säger Fredrik Sidhagen.

– Vi brukar också vara på KMK:s klubb-

holme Högböte ibland. Det passar bra med barnen och alla aktiviteter som finns där. Det blir enkelt för oss, säger Jenny Sidhagen.

Familjen har sin hemmahamn hos Lidingö Båtklubb i Kyrkviken på Lidingö.

EFTER EN RUNDA i hamnen passar det bra att gå en promenad. Fejan har gott om intressant historia allt från att vara karantänstation under koleraepidemierna i slutet

av 1800-talet fram till dagens skärgårdsliv med utflykter och familjeaktiviteter. Ön tog även emot flyktingar från Estland under andra världskriget.

En annorlunda detalj, som vi hämtat från Visit Roslagen, är att "det smala höga huset Kongo skulle bli missionshus i Kongo, men flyttades till Fejan och blev läkarvilla här i stället. Huset Kongo och huset Wasa är nu pensionat". ☺

"Årets båtsemester startar här på Fejan."